

Leven en werken in Batouri

Batouri! Het woord alleen al brengt vele mooie herinneringen in mij naar boven. Want tussen 1983 en 1987 heb ik in dit bijzondere stadje in Kameroen gewoond, en in de omliggende dorpjes gewerkt als verpleegkundige. Ik liep al langer rond met het idee, om mijn belevenissen uit die tijd eens op papier te zetten.

Omdat ik sinds 2018 deel uitmaak van de werkgroep *Terug naar Batouri*, deelde ik die wens met Selma. Wij hebben elkaar een paar jaar terug leren kennen tijdens een ontmoetingsdag van de vereniging *Vrienden van Kameroen*. Selma vond het een aantrekkelijk plan om deze verhalen, met wat mooie foto's, te gaan plaatsen op de website en/of de nieuwsbrief van de werkgroep.

In mijn eerste bijdrage zal ik u verhalen over mijn kennismaking en ervaringen met pater Harrie van Loon met wie het allemaal begonnen is, tijdens die boeiende jaren in Batouri. Ik hoop dat u er van kunt genieten!

Aan het begin van iedere maand zal een nieuwe bijdrage worden toegevoegd aan deze rubriek.

Wilt u reageren op een verhaal? Stuur dan uw mailbericht naar info@terugnaarbatouri.com

Ria Verbeek

